



**SNAPSVISOR
TILL
KRÄFTSKIVAN**

Förr så åt man svenska kräftor

Mel:Amanda Lundblom

Förr så åt man svenska kräftor,
bom faderi å bom faderalla,
och så drack man Bäska Droppar,
bom faderi faderullan lej.
Nu så blir det TURKISKA,
bom faderi faderullan lej,
HUGG I!
Och HEMBRÄNT dricker man därtill,
bom faderi faderullan lej.
SKÅL!

Kräftan

Mel: Blinka lilla stjärna

Kräfta, kräfta prydd med dill,
och en immig sup därtill,
bröd och smör och ost och sill
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill,
nu vi får allt vad vi vill.

Kräftan fordrar nubbar små

Mel: Kovan kommer...

Kräftan fordrar nubbar små,
nubbar små, nubbar små.
Annars börjar den att gå,
den att gå, den att gå.
Uti magen din den kryper
och i tarmarna dig nyper.
Detta är ett ofint sätt
svälj nu nubben fort och lätt.

Kräftan lyser

Mel: Räven raskar över isen

Kräftan lyser i karotten
och den största finns i botten,
dit ska vi ner, tills att vi ser
vem som till sist haver fått'en.
Uti glasen finns det vått än
bästa droppen finns i botten,
när den ska ner, ska botten upp
tills det går runt i kalotten.
Månen speglar sig i krusen,
ombesörjer gratis ljusen
när den går ner, då går vi opp
och vandrar hem lätt på snusen.

Kräftan

Mel: Vi går över daggstänkta berg

Till kräftklon man tager en sup sup sup,
som letar sig ner i magens djup
djup djup.
Och den som börjar tveka,
om detta var en räka,
han tar sig ytterligare en sup sup sup

Kräftorna skina

Mel:Vårvindar friska

Kräftorna skina, röda och fina
månen ser ner på älskande par.
Snapsarna ila, finna ej vila
förrän i gapet störtvågen far.
Knapra och ät och drick som sig bör
så att din färg får kräftornas valör.
Kräftan är värd en skål uppå färden
då går den ej igen.

Kräftan är ett läckert djur

Mel: Kovan kommer...

Kräftan är ett läckert djur,
läckert djur, läckert djur.
Färgen den går aldrig ur,
aldrig ur, aldrig ur.
Går den bakåt är den okokt,
går den framåt är det oklokt
att du tar en pärla till,
men du gör ju som du vill.

Kräftruset

Mel: Nu ha vi ljus

Vi ta´ ett rus
här i vårt hus.
Kräftan är kommen
hopp tralalala.
Snapsen är här,
månen den är
full som ett bär.
Hej nu brinner alla vackra ljusen.
Kräftorna och månen är på snusen
tralala tralalalala tralalalala tralalala!

Kräftsnapsen

Mel: Vårvindar friska

Herrarna sitta, fånigt och titta.
Pärlorna glittra kalla som is.
Ja, varför dröja? Nej, låt oss höja
glasen med klang på fädernas vis.
Kräftpesten härjar inte i år.
Kräftfesten manar: Skål och gutår!
Mångubben myser, nubben den fryser.
Värm den i magen så att den mår.

Kräftor kräva dessa drycker

Mel: Kors på Idas grav

Kräftor kräva dessa drycker någon sa
Albert Engström vill vi minnas att det va
om än minnet sviktar vet vi
det som sas var sant och bra
och bevisas av den sup vi nu ska ta.

Kräftor vi äta utan knot

Mel: Vi gå över dagstänkta berg

Och kräftor vi äta utan knot, fallera
mot dåligt lynne skänka de oss bot, fallera
:/ Ty till varje kräfteflicka
en brännvinsnubb vi dricka
och det har vi ingenting emot, fallera. /:

Nykokta kräftor

Mel: Sjungom studentens lyckliga dag

Nykokta kräftor, nyslagen dill
Fem liter brännvin och sjuhundra pilsner
Rödaste skal ju är bättre än sill
Särkilt om man får supen därtill.
Skal kring stjärt och klor
Döljer dock smaken, bror.
Men ingen möda stor,
dess skal skall brytas opp,
och aromen skall in i vår kropp.
Helan tömmer vi snabbt till dess klor,
Halvan tar vi sen tvärt till dess stjärt.
HURRAA!

Kräftor vi kaka

Mel: Vårvindar friska

Kräftor vi kakar, ingen förnekar
att brännvin smakar mums eller hur
Vore ej det bästa att taga nästa
snapsen som står på lur.